

## Månedsnyt august 2019

Kære forældre



August måned er ved at være ved vejs ende og det betyder skoleårets første månedsnyt. Vi har nu været i gang i 3 uger og alle er ved at finde sig til rette og vænne sig til hverdagen med skole og lektier. Der er afholdt forældremøder på alle trin. Her har Peter og jeg været med som ledelsesrepræsentanter, da vi gerne vil understrege at vores døre altid står åbne, hvis I har spørgsmål eller undres over noget. I er også velkommen til at kontakte os på intra, som jo er vores kommunikationsvej.

Lørdag den 7. september afholdes Støtteforeningens årlige CYKELSPONSORLØB. Det er en vigtig dag for skolen, da der cykles penge ind til "lidt ekstra flødeskum på kagen" til skolens elever. Med hjælp fra Støtteforeningen er det f.eks. muligt at komme på ture ud af huset eller at investere i inventar til skolen. I år cykles der bl.a. ind til en asfalteret mooncarbane. Så vi håber på stor opbakning på dagen. Elevrådet er også aktive denne dag med mange aktiviteter og tombola. Tak til jer som har givet gaver til elevrådet, det sætter vi stor pris på.

September betyder mange aktiviteter i overbygningen over en periode på 14 dage. 7. årg. har udveksling med Herfølge Friskole, 8. årg. skal til Rom og 9. årg. skal i praktik eller besøge en ungdomsuddannelse. Eleverne skal væk fra den kendte hverdag og ud og stå på egne ben på forskellige måder – alt sammen noget der danne og modner dem i deres videre skolegang. Vi glæder os til at høre om deres oplevelser.

Vi er som friskole afhængig af jeres hjælp – og I er gode til det 😊 Susanne Pedel sendte inden ferien en rengøringsplan ud med både den almindelige rengøring og arbejdslørdage. Husk at få den tjekket og skrevet jeres dage i familiekalenderen, så I ved hvornår det er.

Husk også at notere den 14. november. Her skal personalet planlægge teaterugen, mens I forældre "overtager" skolen sammen med repræsentanter for skolen. Det behøves ikke være hele dagen, man kan også byde ind med nogle timer.

De bedste hilsner

Karina

### Kalenderen for den kommende periode:

- 3. sep. Idrætsdag med andre Friskoler
- 7. sep. Cyklesponsorløb
- Uge 37: Udveksling med Herfølge Friskole, 7. årg
- Uge 38: Udlandstur til Rom, 8. årg.
- Uge 38: Brobygning / praktik, 9. årg.
- 17. sep. Bestyrelsesmøde
- 1. okt. Forældre dag – kom og følg undervisningen og snak med andre forældre.

## **Månedssnyt - indskolingen**

Ja, så er vi kommet i gang med et helt nyt skoleår, og en buket af søde forventningsfulde børnehaveklassebørn, er ved at lære den nye rutine at kende – godt hjulpet (på godt og ondt 😊) af de "gamle".

Derudover har vi sagt velkommen til Coos, som kommer fra Tyskland, og til Emma, som begge går på 2. årgang.

Desværre starter vi også året med savnet af Alesia, som sammen med mor og far er rejst tilbage til Rumænien, Vi ønsker hende det bedste, og måske besøge hun os en dag.

Vi er kommet i gang med årets første tema, hvor vi har haft Inge TH fra Lindeballe ude og fortælle om børnelivet i hendes barndom, og vi fik fortalt om det meste lige fra skolegang til morgenens skefuld torskelevertran.

Ellers er det nye bøger, nye historier, der fylder og vi ser frem til endnu et skoleår med mange gode timer.

PIV JP

## **Månedssnyt - mellemtrin**

Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår på mellemtrinnet.

Vi er 2 kontaktlærere på mellemtrinnet: Maja og Thomas. Det er Majas andet år på Karlskov, så eleverne er allerede godt bekendt med hende - om omvendt. Thomas har fået rollen, som kontaktlærer for den nye 4. klasse, så ligesom Thomas er ved at lære dem at kende, er de ved at lære hvordan det er, at gå på mellemtrinnet.

I dansk arbejder vi med romanen 'Brødrene Løvehjerte'. Alle tre årgange er ved at læse bogen. Det er et dejligt emne at starte et skoleår op med, da fantasy-genren er genkendelig for alle eleverne. Derudover, elsker vi alle sammen en god historie😊

Vi har haft trivselsdag, hvor vi talte om hvordan man har godt med hinanden, når man er i skole. Vi talte om, hvad eleven selv kunne gøre, hvis eleven var på vej i mistrivsel, og hvordan vi lærere var der for at hjælpe dem gennem hvad end der kunne trykke.

Den 3/9 skal vi til idrætsdag. 3., 4. og 5. klasse skal løbe og spille rundbold. 6. klasse skal spille fodbold med overbygningen.

Året er startet fantastisk, og vi kan kun forestille os, at det fortsætter sådan!

## Månedssnyt - overbygningen

Så er vi kommet godt i gang. Meget er jo som det "plejer", men det behøver der ikke være noget galt i. Godt nok ligger "plejer" begravet ude i højen i rundkørslen, som et symbol på, at her gør man ikke, som man plejer, men i nogle situationer kan det nu være godt nok. Her kan man så tale om, at "plejer" er blevet til en tradition, og så har det pludselig en anden lyd. Det er jo en dejlig tradition, at første skoledag er med sang ved flagstangen og opsending af balloner. At vi spiser rundstykker og hygger os og kommer stille og roligt i gang.

Så er det også en tradition, at vi tager på introetur. En tur hvor fokus er på fællesskab og at byde en ny klasse velkommen. Turen foregik i år ved, at eleverne var blevet inddelt i grupper (som de plejer) og så blev de kørt med bus til Grindsted (som noget nyt) ☺. Herfra skulle de gå til det sted, hvor de skulle overnatte, som var Grenelejren (som de sidste 2 år) ☺. Undervejs var vi lærere placeret som poster, hvor man skulle lave forskellige samarbejdsøvelser. Alt i alt en dejlig tur, hvor eleverne var gode til at bidrage.

Ellers kører undervisningen som den plejer. Dog har der sneget sig noget nyt ind, nemlig, at 3 timers linjefag er blevet til 2 timers valgfag, som man skal til prøve i efter 8. klasse. Vi har madkundskab med Rasmus, musik med Kim og håndværk og design med Heidi. Det er kommet fint i gang. Indholdet er jo ikke ukendt for eleverne.

7. er i fuld gang med "at finde sig selv" som 7. classes elever. 8. er i fuld gang med at få de sidste detaljer på plads til udenlandsturen. Der skal laves tryk til de fælles trøjer, de skal have med osv. og 9. er i fuld gang med at finde praktikplads, så de kan komme ud at prøve, hvad voksenlivet med arbejde kan byde på.



***De bedste hilsner fra  
os alle på  
Karlskov Friskole***